



Verontwaardiging

In de speelfilm 'Joseph, de rebel – van wanhoop tot verzet' zien we hoe de Beweging ATD Vierde Wereld ontstaat als reactie op de schrijnende ellende in een daklozenkamp. De mensen waren wanhopig en stichter Joseph Wresinski was verontwaardigd, reden om zich met de mensen te organiseren en samen te gaan strijden voor hun rechten. De Nederlands ondertitelde versie van deze Franse rolprent gaat op 3 en 4 februari 2012 in première in Antwerpen.

Verontwaardiging. Over het feit dat je je kind gedwongen hebt moeten afstaan voor plaatsing in een ander gezin. Over de toeneemende armoede in de wereld, die in schril contrast staat met de excessen bij banken en op de beurzen. Over de teloorgang van ons leefmilieu door overproductie en -consumptie. Mensen komen in beweging, doen mee aan *Occupy Wall Street* of lopen in Brussel of elders mee met '*Los Indignados*', de verontwaardigden.

Oud-verzetstrijder Stéphane Hessel schreef het boekje '*Neem*



Tekening Steven Gryspeerd

het niet!' waarvan wereldwijd inmiddels honderdduizenden exemplaren zijn verkocht. Als jonge man werkte hij mee aan de opstelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die in 1948 tot stand kwam. Terugblikkend merkt hij op dat deze Verklaring alleen van belang is als verklaring en niet als juridisch document, maar dat ze desondanks toch een grote rol gespeeld heeft.

Welke onaanvaardbare situatie je ook opmerkt, onverschilligheid is de slechtst denkbare houding; want dan verliezen we een van de meest wezenlijke eigenschappen waardoor de mensheid zich kenmerkt: het vermogen om in opstand te komen en het engagement dat daaruit voortvloeit, aldus Stéphane Hessel.

De redactie



'Neem het niet!' van Stéphane Hessel:

Je verantwoordelijkheid als mens opnemen

Eind 2008 plaatsten we een berichtje op onze website. In Parijs werd de Unesco/Bilbao-prijs voor de Bevordering van de Mensenrechten uitgereikt. ATD Vierde Wereld kreeg een eervolle vermelding. De prijs ging naar Stéphane Hessel.

Stéphane Hessel.

Stéphane Hessel? Een Franse diplomaat, in 1917 geboren in Berlijn. Ondertussen is de man bijna 95 en beroemd. Hij schreef een pamflet van nog geen 30 bladzijden waarin hij oproept tot verontwaardiging en verzet. Het verscheen in 2010 bij een kleine Franse uitgeverij onder de titel 'Indignez-vous!'. Al snel verschenen herdrukken en vertalingen. De verkoop loopt in de honderduizenden. In het Nederlands heet het : 'Neem het niet!'

Waarover moeten we verontwaardigd zijn? Waar tegen moeten we ons verzetten? Dat moeten we volgens Hessel zelf uitzoeken. Zijn lange leven gaf hem een reeks van redenen om verontwaardigd te zijn. In de eerste plaats was er het verzet tegen de Duitse bezetting in Frankrijk. Dat is het fundament van zijn politiek engagement. Betrekkelijk eenvoudig, zegt hij zelf. Jongeren hebben vandaag niet zulke duidelijke redenen om zich in te zetten en de wereld lijkt ingewikkelder. 'Maar er zijn in deze wereld dingen die onverdraaglijk zijn. Om dat

te zien moet je goed kijken, zoeken.' Onverschilligheid is de slechtst denkbare houding, want dan 'verliezen jullie een van de meest wezenlijke eigenschappen waardoor de mensheid zich kenmerkt. Een van de onmisbare eigenschappen : het vermogen om in opstand te komen en het engagement dat daaruit voortvloeit.'

Geest van het Verzet

Als uitdaging benoemt hij: 'Het geweldige verschil dat er bestaat tussen heel arme mensen en heel rijke en dat steeds groter wordt.' En onmiddellijk erna heeft hij het over 'De rechten van de mens en de toestand op aarde'. Na de bevrijding werkte Hessel mee aan de opstelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die Universele verklaring is volgens hem in hoge mate te danken aan de universele afkeer van het nazisme, het fascisme en het totalitarisme. Maar ook de geest van het Verzet werkt er in door want daaruit was een programma gegroeid met principes en waarden die het fundament moesten vormen van de moderne democratie. Sinds

1948 is er vooruitgang geboekt, maar de laatste jaren worden de sociale verworvenheden in vraag gesteld. Dat verontrust Hessel.

Een mooi en interessant stukje in de Universele Verklaring gaat over het individu. Dat is zeldzaam in internationale teksten. Niet alleen landen en volken maar ook individuele mensen en alle organen van de samenleving worden opgeroepen om het respect voor de rechten en vrijheden hoog te houden. Daar wees Hessel op in 2008, in een interview voor 'Feuille de Route', het Franse Vierde wereldblad. Toen en nu wijst hij ook op de plichten van het individu: 'Je moet je inzetten in naam van je verantwoordelijkheid als mens.'

Marie-Thérèse Poppe

'Neem het niet!' van Stéphane Hessel verscheen bij uitgeverij Van Gennep en kost 3,95 euro.

'Doe er iets aan!' bevat de gesprekken die Hessel voerde met de jonge journalist Gilles Vanderpooten, eveneens verschenen bij uitgeverij Van Gennep, 6,90 euro.

Ontmoeten, ondersteunen, opvolgen

Verantwoordelijkheid ATD Vierde Wereld in handen van nieuw team

“Dicht bij de gezinnen in armoede staan, mensen ontmoeten en bemoedigen, om die reden heb ik aanvaard om lid te zijn van het Nationaal Team”, herhaalt Yvette De Vuyst meermaals. Maar in één adem voegt ze eraan toe: “We vergaderen nog veel, maar het betert”.

In december 2010 wuifden we na 8 jaar Régis en Roseline De Muyl-der uit. Régis was nationaal coördinator van de Beweging ATD Vierde Wereld in België, Roseline leidde de Franstalige Volksuniversiteit. Zij maken nu deel uit van het team in Haïti, dat na de verschrikkelijke aardbeving dringend versterking nodig had. Een werkgroep had ondertussen, in overleg met de Internationale Beweging, nagedacht over de opdracht, de werkwijze en het profiel van de verantwoordelijken van de Beweging ATD Vierde Wereld in België.

Sinds november vorig jaar is Herman Van Breen nationaal coördinator, in team met Yvette De Vuyst en Gilles Michaux. Cécile Vandeputte en Thibault Dauchet ondersteunen dit nationaal team. Yvette, Herman en Gilles zijn alle drie sinds het begin van de jaren tachtig intensief actief in de Beweging, elk vanuit verschillende, eigen invalshoeken.

Militante, medestander en volontair

Yvette is militante en startte in haar woonplaats Molenbeek via het Medisch Huis, was actief in de culturele acties van het Huis van de Kennis, en was en is lid van verschillende werkgroepen binnen de Beweging en vertegenwoordigingen buiten de Beweging. Ook is zij medeverantwoordelijk voor de maandelijkse Franstalige Volksuni-

versiteit en was ze verschillende jaren aanwezig bij de Nederlandstalige Volksuniversiteit. Yvette is al vele jaren lid van de Cel van ATD Vierde Wereld in Molenbeek.

Gilles is medestander, naast zijn job als metaalbewerker. Voor Gilles is het belangrijk dat hij ook in zijn werk- en leefomgeving opkomt voor de waardigheid van iedere persoon. Herman is sinds 1983 volontair. Als spilfiguur binnen het team, neemt Herman het dagelijks reilen en zeilen van de Beweging op zich. Alle drie benadrukken ze: wij zijn maar een deeltje van de Beweging. De Beweging wordt gedragen door de vele leden met hun meestal ongeziene inzet. Waarom zij die opdracht aanvaardden? De antwoorden zijn gelijklopend: ik kreeg al zoveel van de Beweging en wil met deze inzet iets teruggeven; ik kon tijd vrijmaken; ik wil anderen ontmoeten en bemoedigen.

Banden smeden

Mensen ontmoeten en banden smeden, dat is een belangrijke opdracht van het team. Maar ook zorgen dat leden van de beweging elkaar kunnen ontmoeten, zelfs internationaal.



Het nationaal animatieteam. Vooraan: Yvette De Vuyst; achteraan: Thibault Dauchet, Gilles Michaux. Cécile Vandeputte en Herman Van Breen.

De inzet van alle leden is van onschatbare waarde. Hoe kan elke persoon het beste van zichzelf geven en mee verantwoordelijkheid opnemen?

In 2008 stippelde de Internationale Beweging een toekomstvisie uit. Het team wil er over waken dat deze richtlijnen uitgevoerd worden: aanwezig zijn bij gezinnen in armoede, kennis met de armsten uitbouwen en deze kennis met de maatschappij delen, de Beweging verjongen en vernieuwen. Eén jaar zijn Yvette, Gilles en Herman nu op weg als Nationaal Team, vier uitdagende jaren liggen in het verschiet.

Isabelle Maes

‘Joseph, de rebel – van wanhoop tot verzet’

Aangrijpende film van Caroline Glorion over een gevecht voor waardigheid en mensenrechten en het ontstaan van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld

“Ik heet Joseph, Joseph Wresinski. Ik woon in een voorstad van Parijs tussen gezinnen die mij op een pijnlijke manier herinneren aan mijn jeugd. We leven op elkaar gepakt in de vele krottenwijken rond de steden. Als we in het nieuws komen, stellen ze ons voor als onaangepaste, ongeletterde vluchtelingen. De vuile snoeten van de kinderen zorgen voor minachting en angst. Ik ben hier aalmoezenier. Ik woon tussen de mensen. Maar ik weet dat alles wat ik onderneem nutteloos is zolang ze afhankelijk blijven van liefdadigheid. Daar had ik als kind het meeste onder geleden. Het was vernederend altijd je hand op te moeten houden. Ik kon het niet verdragen dat ik anders was.”

Van wanhoop tot verzet

Dit zijn de openingszinnen van de speelfilm ‘Joseph, de rebel’, geïnspireerd op een periode uit het leven van Joseph Wresinski, de grondlegger van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld. Het verhaal speelt zich af eind jaren vijftig, begin jaren zestig in een sloppenwijk net buiten Parijs, in Noisy-le-Grand. Het aangrijpende van de film is dat hij laat zien wat de personages drijft. We zien hun onderlinge tegenstel-

lingen, hun gevoelens, hun hoop en hun lijden onder de meeste erbarmelijke omstandigheden, die het gevolg zijn van sociale uitsluiting en armoede.

‘Die verdomde pastoor’

De realisatie was in handen van Caroline Glorion, een journaliste, filmmaakster en schrijfster, die al voor het

overlijden van Joseph Wresinski met hem en zijn medewerkers verschillende projecten opzette. Glorion werkt voor de Franse televisie

en snijdt in haar talloze reportages vooral onderwerpen aan rond mensenrechten. Ze heeft vele andere films op haar naam staan.

Meer dan honderd personages doen mee in deze film, die zich voor een groot deel afspeelt in een realistisch nagebouwd decor van de krottenwijk in Noisy. We zien er Père Joseph, gespeeld door

de bekende acteur Jacques Weber, in zijn strijd met de autoriteiten, maar ook met de gezinnen, die hem in eerste instantie als een bedreiging zien. “Die verdomde pastoor maakt het nog erger, straks staat de politie hier. (...) Als hij ons blijft opruien zal er controle komen.” Maar Joseph weet de meeste bewoners van het kamp en



De erbarmelijke toestanden in het kamp in Noisy-le-Grand zijn rauw-realistisch verfilmd.

later ook veel mensen daarbuiten te overtuigen. Jongeren uit verschillende landen komen hem helpen, en ook onder anderen Geneviève De Gaulle-Anthonioz, een nicht van Generaal De Gaulle, die zijn medestander zal blijven in het gevecht om de samenleving te dwingen tot verandering.

Onwaarschijnlijke samenwerking

De film ontleent zijn kracht ook aan de onwaarschijnlijke samenwerking tussen professionele acteurs en gelegenheidsspelers, ook jongeren en kinderen, die zelf in hun leven armoede hebben meegemaakt. Dit maakt de film nog realistischer, omdat de inbreng van deze mensen werd gebruikt om de dialogen en scènes te versterken.



Jacques Weber speelt Joseph Wresinski

Het was, vertelt Glorion, een bijzondere wisselwerking: "Mannen en vrouwen spraken over hun ervaring van vroeger en alledag in termen van uitsluiting en armoede, en de acteurs en technici deelden hun ervaringen van het spel, het acteren en het schieten van beelden, de plankenkoorts en hun eigen leven. Allen voelden zich verantwoordelijk om de strijd van Joseph Wresinski en de gezinnen in Noisy-le-Grand zo goed

Februari 2012: Première 'Joseph, de rebel' in Antwerpen

Op vrijdagmiddag 3 februari gaat de Nederlands ondertitelde speelfilm 'Joseph, de rebel' in première, in het cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries, hartje Antwerpen. Een tweede voorstelling volgt op zaterdagmiddag 4 februari. De voorstellingen met nagesprek duren van 14 tot 16 uur.

Beide voorstellingen zijn voor belangstellende mensen en verenigingen uit het hele land. Het aantal plaatsen is beperkt (125 personen per voorstelling), u kunt reserveren.

Groepen kunnen de film na de première lenen voor een film- en debatmiddag of -avond in hun regio of gemeente. Tevens beschikbaar: foldermateriaal, de expositie '17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede' en tips voor een debat. De film is ook op Betacam-digitaal cassette beschikbaar voor bioscoop-projecties.

Interesse? Neem contact op met Jos Delisse via het Vlaams secretariaat.

mogelijk te verbeelden."

Bij het zien van deze film over vervlogen jaren, krijg je de drang om erin te springen en mee te doen aan dit grote politieke gevecht voor de erkenning en de waardigheid van deze mensen. Joseph Wresinski zegt tegen de jonge Jacques, een van de hoofdpersonen: "Ik wist dat we iets gewonnen hadden. (...) Waardigheid, oude makker. De trots dat we samen geknokt hebben." Diezelfde Jacques, enkele tientallen jaren ouder geworden, zegt nu: "Het was indrukwekkend. Maar wij zetten de strijd voort en we laten onze stem horen, want het is nog niet voorbij. Armoede blijft verwoestend."

Niek Tweehuijsen

(Volontair en coördinator van ATD Vierde Wereld in Nederland)

De pijn je kind te moeten afstaan

“Ik heb mijn vriend uitgenodigd”, zegt Lisa als ik haar de tweede keer ontmoet. Ze deelt me mee dat hij de vader is van haar jongste dochter Julie. Zij is nog voor haar eerste verjaardag geplaatst in een pleeggezin. Om de twee weken mogen ze haar bezoeken, bij haar pleegouders thuis.



“Mijn vriend, de vader van Julie, gaat niet mee. Misschien nu volgende keer wel want dan is ons dochtertje jarig. Ze wordt er drie.” En de vader gaat inderdaad op bezoek, niet op het afgesproken moment maar op de verjaardag zelf. Hij blijft niet lang, 5 minuten, net lang genoeg om een cadeau aan de kleine Julie te geven. Als ik hem achteraf zie is hij blij en trots zijn dochter gezien te hebben. Naar zijn dochter gaan is een hele opgave voor hem. Heel scherp voelt hij aan dat ‘zijn plaats ingenomen is, dat ze zijn

kind afgepakt hebben’. Hij hoort er dat zijn dochter mama en papa zegt tegen vreemden. Hij hoort de pleegmoeder volgende woorden uitspreken: “Geef je een zoen aan Willy?” “Alsof ik een vreemde ben, geen papa, maar Willy, ik ben toch verdorie haar vader.” Dit onschuldig zinnetje laat diepe wonden na bij de vader. Beslissen om zijn dochter te

gaan opzoeken vraagt nu nog meer zelfoverwinning, moed en kracht. Vragen om zijn kind op een andere plaats te zien worden afgeketst: “Jij moet de eerste stap zetten, daarna zien we...”

Het klopt dat tot op heden de papa heel weinig contact had met zijn dochtertje. Dit betekent absoluut niet dat zij niet belangrijk voor hem is. Je plaats als ouder vinden naast pleegouders is geen evidente zaak. We kennen mensen met een pleegkind. Ik vraag wie

naar het oudercontact gaat. “Wij”. “En haar ouders dan?” waag ik. “Nee, zij zeker niet.” Hun hele houding zegt me: “Wat voor vraag stel je me, wij zijn het toch die voor haar zorgen.”

Wie mag jij nog zijn?

Een plaatsing is voor ouders heel pijnlijk en als dit in een pleeggezin gebeurt doet dit het meest pijn: “Je kind mag opgroeien bij een andere mama en papa. En jij, wie kan en mag jij nog zijn voor je eigen kind? Je krijgt als ouder bezoekrecht en in het beste geval mag je kind het weekend bij jou thuis komen. Telkens opnieuw moet je je kind afstaan aan die ‘andere’ ouders. Het vraagt van de ouders echt veel kracht om dit telkens opnieuw op te brengen.

Ook voor de pleegouders is het niet evident om ruimte te geven aan de biologische ouders. Het houdt in dat je aanvaardt dat het kind bij zijn ouders anders zal opgevoed worden, dat de ouders er misschien andere waarden en normen op na houden en dat die daarom niet slecht hoeven te zijn. Het betekent dat je beseft dat als ouders hun bezoekrecht niet nakomen dit niet betekent dat ze niet om hun kind geven maar dat ouders het misschien niet kunnen opbrengen of dat hun leven even te moeilijk is.

Marijke Decuypere

Strijd tegen armoede nodig op alle fronten

- “We willen niet dat onze kinderen en kleinkinderen afhankelijk blijven van voedselhulp.”
- “De strijd tegen armoede moet gevoerd worden op twee fronten. Voor de korte termijn moeten we zorgen dat voor de noden van vandaag en morgen de voedselhulp overeind blijft. Voor de lange termijn zijn structurele oplossingen nodig zodat mensen weer toegang krijgen tot een hele reeks fundamentele rechten.”
- “Ik heb heel hard moeten strijden om een gezonde sociale woning te krijgen. Nu is mijn zoon van 35 jaar uit zijn huis gezet.”
- “De voorbije maanden heeft het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede de vraag naar een afdwingbaar recht op een degelijke huisvesting onderzocht.”
- “Armoede is een schending van de mensenrechten en de bestrijding ervan is een zaak van iedereen.”

Vijf uitspraken gedaan op 8 oktober bij de opening van de viertalige expositie “Samen voor Waardigheid” in Station Brussel-Luxemburg over 17 oktober als Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Ook de bijbehorende publicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits werd ten doop gehouden.

De citaten zijn achtereenvolgens van Andrée Defaux, militante van de Beweging LST uit Namen, Isabelle Durant, vice-voorzitter van het Europees Parlement, Inge Van Lancker, militante van de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK) uit Gent, Henk Van Hootegem van het interfederaal Steunpunt tot Bestrijding van Armoede en Georges De Kerchove, voorzitter van ATD Vierde Wereld België. De bijeenkomst illustreerde hiermee meteen heel goed hoe de Werelddag op zijn best werkt: mensen in armoede, medestanders, politici en beleidsmakers ontmoetten elkaar en gingen open en betrokken in dialoog.

Fundamentele rechten

De conclusie was vooral dat het hoogdringend is om te werken aan duurzame oplossingen om grote armoede te bestrijden.

De strijd op de twee fronten die mevrouw Durant noemde is in feite een strijd op alle fronten. Structurele oplossingen vinden vergt dat mensen toegang krijgen tot hun fundamentele rechten op alle essentiële terreinen: werk of andere middelen van bestaan, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, gezinsleven, cultuur en rechtshulp. In de nieuwe publicatie steekt een reactiekaart die oproept om melding te maken van situaties waarin een of meer van deze rechten werden of worden geschonden.

Bij de expositie brachten we op grote banners in vier talen ook onder de aandacht dat de Europese burgers prioriteit geven aan bestrijding van Armoede en sociale uitsluiting (52%), naast de gelijkheid van man en vrouw (36%), de strijd tegen het terrorisme (28%) en de strijd tegen klimaatverandering (26%). Voor de Belgische burgers is die prioriteit voor armoedebestrijding nog explicieter (60%). (Bron: Eurobarometer).

Jos Delisse



Bij de opening van de expositie in Station Brussel-Luxemburg onderstreepte mw. Isabelle Durant dat structurele oplossingen nodig zodat mensen weer toegang krijgen tot een hele reeks fundamentele rechten.

Publicatie bestellen

De publicatie bestaat uit twaalf losse bladen in kleur in een bijzondere omslag in de vorm van de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede bij het Europees Parlement en is bedoeld als informatie- en actiemiddel. De prijs is zo laag mogelijk gehouden: 5 euro per exemplaar, exclusief eventuele verzendkosten. U kunt uw bestelling doorgeven via het Vlaams Secretariaat : 02-6479225, contact@atd-vierdewereld.be.

KALENDER

VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE VIERDE WERELD

Plaats van dialoog met mensen in armoede. Op uitnodiging.

Dinsdag 24 januari, VierdeWereldhuis Brussel.

Dinsdag 28 februari,

- Regionale Volksuniversiteit in Antwerpen

- Regionale Volksuniversiteit in Oostende

Zondag 4 en maandag 5 maart, Europese Volksuniversiteit in Brussel.

KENNISVOORMIDDAGEN

'Vanuit ervaring via inzicht tot inzet' verdiepen actieve leden zich met een gastspreker in een actueel thema.

Data 2012: **zaterdag 11 februari** en **zaterdag 21 april 2012**.

FILM

Vrijdag 3 en zaterdag 4 februari van 14 tot 16 uur: Première speelfilm 'Joseph, de rebel – van wanhoop tot verzet' in Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries in Antwerpen. Over het ontstaan van de Beweging ATD Vierde Wereld. Reserveren gewenst. Zie artikel.

MAAK KENNIS MET ATD VIERDE WERELD

De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld in België, wat is dat, wie zijn dat? De beste manier om dat echt te weten te komen is ons ontmoeten. Een goede gelegenheid zijn de kennismakingsbijeenkomsten **zaterdag 4 februari** of **zaterdag 21 april** in het Vierde Wereldhuis in Etterbeek, Brussel. Ontvangst vanaf 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, het duurt uiterlijk tot 15 uur.

Op onze website vind je natuurlijk volop informatie, maar uiteindelijk gaat het bij ATD Vierde Wereld om ontmoetingen, echt contact met mensen in armoede en mensen die zich aan hun zijde scharen. Netwerken creëren van solidariteit, waarin we willen leren en groeien door naar elkaar te luisteren en de handen ineen te slaan.

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst geven we informatie, we bekijken een dvd en kan je vragen stellen. Een open dialoog vloeit daar vanzelf uit voort. Het Vierde Wereldhuis is in een sfeervol voormalig kloosterpand in Etterbeek, bij het St.-Antoonplein aan de Victor Jacobslaan 12-14.

Om 12.30 uur lunchen we samen – breng zelf je picknick mee, wij zorgen voor soep.



Première op 3 en 4 februari in Antwerpen

Zie pag. 4 en 5

'Van wanhoop tot verzet'



VIERDEWERELDBLAD

Uitgave van de Beweging ATD Vierde Wereld
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
(02) 647 92 25 / 647 99 00
contact@atd-vierdewereld.be
www.atd-vierdewereld.be

Verantwoordelijk uitgever:
Herman Van Breen, zelfde adres



Voor giften en lidmaatschap kunt u storten op rek.nr.: 000-0745336-85 (IBAN: BE89 0000 7453 3685) Giften van 40 euro of meer per jaar zijn aftrekbaar van de belastingen. Een fiscaal attest wordt in februari afgeleverd.

ATD Vierde Wereld België is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en ondertekende haar ethische code. Op www.atd-vierdewereld.be vindt u meer informatie over hoe u ons (financieel) kunt steunen en/of lid kunt worden.

Lid van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld, een niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor armoedebestrijding. Ze is niet gebonden aan een geloofsovertuiging, levensbeschouwing of politieke stroming. Het belangrijkste doel is: de armoede bestrijden met de armsten zelf en vanuit hun ervaringen en kennis. De acties zijn gericht op de eerbiediging van ieders waardigheid en mensenrechten: een duurzame basis voor het uitbannen van grote armoede.

MEDESTANDERSHELTER

Elke eerste donderdag van de maand van 17u tot 20u. Onze deuren en telefoonlijnen staan open.

ACTUELE INFORMATIE: zie www.atd-vierdewereld.be.