



Elke mens is evenveel waard, welke plaats hij ook heeft in de samenleving. Niemand mag deze gelijke waardigheid schenden, onder geen enkel voorwendsel.

Opdat ieder mens een waardig leven zou kunnen leiden, is het essentieel dat alle mensenrechten door ieder en voor ieder geëerbiedigd worden (recht op leven in gezinsverband, op vrije meningsuiting, op voldoende bestaansmiddelen, bij voorkeur via arbeid en opleiding, recht op onderwijs, cultuur, gezondheidszorgen, huisvesting, rechtspraak...)

De armste mensen kenden al een lange geschiedenis van lijden en hoop, toen Joseph Wresinski, een Franse priester die zelf was opgegroeid in grote armoede, in 1957 de internationale beweging ATD Vierde Wereld stichtte. Hij deed dit samen met de gezinnen die leefden in het daklozenkamp van Noisy-le-Grand (Frankrijk) en met vrienden die zich bij hen aansloten. De overtuiging van Joseph Wresinski, dat *“elke mens een kans is voor de mensheid”*, is wereldwijd een bron van inspiratie.

Grote armoede is een schandaal.

De onrechtvaardigheid, vernedering, schaamte, machteloosheid, uitsluiting, die mensen in grote armoede doorstaan, kunnen we niet aanvaarden. We gaan in de eerste plaats naar de armste mensen toe, smeden banden met hen en tussen hen, en gaan aan hun zijde mee. Op die manier maken we mogelijk dat mensen die in armoede leven hun ideeën, verzuchtingen en dromen kunnen uitdrukken en inbrengen. Het vraagt van ons allen inspanningen, anders te gaan kijken, naar elkaar te luisteren en verschillende vormen van kennis te delen. Zo komen we tot gemeenschappelijke inzichten die leiden naar een meer rechtvaardige samenleving die niemand achterlaat.

Wereldwijd vinden mensen van verschillende afkomst, cultuur en levensbeschouwing elkaar. Ieder kan er vrij voor kiezen zich in te zetten, welke zijn vaardigheden en mogelijkheden ook zijn. Beetje bij beetje wordt de solidariteit sterker, er ontstaat verbondenheid waaruit ieder vertrouwen put om initiatieven te durven nemen. De één ondersteunt de ander, de kracht van de één moedigt de ander aan. Dat maakt ook langdurige inzet mogelijk. De strijd die de mensen in armoede dag na dag voeren om overeind te blijven is de kern van onze gezamenlijke inzet.

In de overtuiging dat ieders inspanning nodig is, spreekt de beweging ATD Vierde Wereld overall mensen aan om bondgenoten te worden en partnerschappen te ontwikkelen op alle niveaus van de samenleving.

Door de stem van de armste mensen te laten horen, worden de verantwoordelijken van politieke, economische, religieuze, culturele instanties aangesproken.

Op 17 oktober, sinds 1987 de werelddag van verzet tegen extreme armoede, en in 1992 erkend door de Verenigde Naties, wijzen we op de noodzaak iedereen te mobiliseren: *“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden. We zijn hun verplicht ons aaneen te sluiten om die rechten te doen eerbiedigen”* (Joseph Wresinski)

Grote armoede is onaanvaardbaar.

De macht van het geld is wereldwijd een bedreiging voor de samenleving. Als we daarentegen de waarde van elke mens duidelijk voorop stellen, dan kunnen we vrede in ieders hart en in de wereld bewerken.

Tekst van de assisen van de internationale beweging ATD Vierde Wereld
November 2004